

Slotgebed

Dankbaarheid ontsluit de volheid van het leven.
Ze verandert wat we hebben in genoeg en meer.
Ze verandert ontkenning in acceptatie,
chaos in orde en verwarring in helderheid.
Ze kan een maaltijd in een feest, een huis in een
thuis en een vreemde in een vriend veranderen.
Dankbaarheid geeft betekenis aan ons verleden,
brengt vrede voor vandaag
en scheidt visie voor morgen.

**God, wij danken U voor het voorbije jaar:
voor het leven dat we ontvingen
uit de goede Bron die Gij zijt voor ons.
Geef betekenis aan wat voorbij is,
breng vrede in ons hart en in ons leven,
doe ons opstaan voor een nieuwe morgen
en laat ons samen delen
in uw volheid van leven. Amen.**

Lied

*Weet je wie ik danken wil?
Al wie is gedoopt, al wie is gedoopt.
Weet je wie ik danken wil?
Ieder kind dat is gedoopt.*

*Dankje, dankjewel, dankje, dankjewel,
Jezus geeft ons leven zin.
Dankje, dankjewel, dankje, dankjewel,
voor elk nieuw begin.*

*Weet je wie ik danken wil?
Wie het Brood mee-brak, wie het Brood mee-brak.
Weet je wie ik danken wil?
Ieder die het Brood mee-brak.*

*Weet je wie ik danken wil?
Wie hier werd gevormd,...
Iedereen die werd gevormd*

*Weet je wie ik danken wil?
Wie hier is getrouwd,...
Iedereen die is getrouwd*

*Weet je wie ik danken wil?
Wie hier samen viert,...
Ieder die hier samen viert*

Mededelingen

Zending en zegen



**13e zondag door het jaar - b
28 juni 2015 - Dankviering**



**Danken voor
leven uit goede Bron**



Lied

1. Een Woord als bron van hoop, een roos in de woestijn.
Laat ons een bron van hoop en levend water zijn.
Een Woord als bron van vrede, een brood, een beker wijn.
Laat ons een bron van hoop en vrede en
levend water zijn. le - vend wa - ter zijn. Uit
goed - de bron een hoopvol woord, nu vrede zo vaak wordt verstoord:
'Mijn rijk is als een mosterdzaad, een klein beegint tot veel in staat.
Refrein
De bron die levend water in zich heeft.
De bron die eeuwig leven aan ons geeft.

*Een woord als bron van kracht,
een roos in de woestijn.
Laat ons een bron van kracht
en levend water zijn.
Een woord om te geloven,
een brood, een beker wijn
Laat ons een bron van kracht, geloof
en levend water zijn. (x2)*

*Uit goede bron een woord van kracht
voor wie naar recht en vrede tracht:
'Zie, Ik maak alles nieuw, voorwaar,
Ik draag je als een adelaar.'*

*De bron die levend water in zich heeft,
de bron die eeuwig leven aan ons geeft.*

Welkom

In deze kerk werd het voorbije jaar 'Leven' gevierd in al zijn aspecten. Kinderen werden gedoopt, deden hun eerste communie en werden gevormd. Mensen beloofden elkaar trouw in het huwelijk of dankten voor vele jaren samen zijn in liefde. Families vertrouwden een dierbare toe aan het leven dat geen einde meer kent. En elke zondag kwamen wij hier samen om te danken voor het leven dat God ons toevertrouwt en om kracht tot leven te vragen voor onszelf, voor mensen rondom ons en voor de grote wereld.

Vandaag willen we God danken. Hij is de bron van alle leven. Hij doet ons opstaan om te leven.

Bidden om Gods nabijheid

Wij kunnen U gemakkelijk vinden, God,
in het ontluiken van een bloem,
in de liefde van mensen voor elkaar,
in de geboorte van nieuw leven,
in alles wat goed en mooi is.
Maar het is zo moeilijk U te vinden
wanneer we getroffen worden
door pijn en verdriet,
wanneer de dood ons leven komt.
Laat ons in alle omstandigheden
zien en voelen, God,
dat Gij ons nabij blijft
en voor ons bron van leven zijt.
Amen.

Loflied

*Ik ben veilig in Jezus' armen,
veilig ben ik bij Hem.
Ik ben veilig in Jezus' armen,
er is nergens een plek waar ik zo veilig ben.*

*Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet.
Is het soms net alsof niemand me ziet.
Net of er niemand meer is die me mist.
Dan mag ik weten dat Jezus er is.*

Ik ben veilig ...

*Als ik door anderen soms wordt gepest,
zeggen ze: 'nee, jij hoort niet bij de rest'.
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken.
Hij is mijn Vriend en ik hoor bij Hem.*

Ik ben veilig ...

*Ook als je pijn hebt en ben je soms ziek.
Wat er gebeurt, dat begrijp je dan niet.
Hij zal je helpen, Hij is altijd trouw.
Hij geeft je kracht en blijft heel dicht bij jou.*

Ik ben veilig ...

Inleiding op de communie

*Dan zal er vreugde zijn op aarde
vrijheid en vrede in Jezus' naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan
in de gemeenschap van de Kerk,
die leeft door Jezus' Geest, vandaag
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.*

Communie

*Hoeveel mijlen nog te reizen
Welke wegen nog te gaan
Welke ster zal ons wijzen
Naar dat land waar geen grenzen bestaan*

*'t Is de droom van alle eeuwen
De aarde nieuw de mensen vrij
Maar geen huilen of schreeuwen
Bracht die wereld een stap dichterbij*

*Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede, waarop de schepping wacht.
Dona nobis pacem
Dona dona nobis pacem*

*'k Zie Uw rijk in al die dromen
'k Zie Uw licht in elke traan
En ik bid: Uw rijk kome
Dat op aarde Uw wil wordt gedaan*

Geef ons vrede, ... Dona nobis pacem ...

*Elke vezel van ons leven
Ieder ding en elke daad
Leer ons alles te geven
Tot er nergens meer onrecht bestaat*

Geef ons vrede ... Dona nobis pacem...

Om in stilte te lezen

In de opgaande zon
groet je mij met een zonnestraal.
Als ik de aarde bespeur onder mijn voeten,
besef ik hoe je me steun geeft, dag na dag.
Een zaadje verbergt je geheim, kunstig uitgewerkt
in een mooie diepgewortelde boom.
De bron aan de weg ben jij in je levensmacht.
Jij bent de wind die me streelt, adem na adem.
Jok kust me met elke regendruppel
die van mijn gezicht parelt.
Jij bent mijn droom in het donker van de nacht
en wijst mij de weg.
Niets evenaart jouw pracht,
jij in alles aanwezige God.

Vanessa

die getuigen van de levenswijze van Jezus en die met hart, geest en handen de liefde dienen. Zij allen zijn getuigen van U, die wij 'heilig' noemen.

Heilig, heilig, heilig, ...

Vader, wij willen hier Jezus gedenken: zijn leven en dood voor ons. Stel ons daarom in zijn Geest en maak ons één met Hem in deze – onze – gaven van brood en wijn. (...)

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof.

God, onze Vader, wij danken U omdat Jezus ons zijn leven heeft gegeven en bij ons wou blijven in brood en wijn.

Begeleid met uw zegen uw kerk, wereldwijd. Beziel allen die haar leiden en dragen. Roep ons op als wij zwak zijn in liefde en geloof; roep ons terug als wij verkeerden wegen gaan.

Zegen, Heer, alle mensen die ons ter harte gaan: hen van wie wij heel veel houden en ook hen van wie wij nog niet genoeg houden. Zegen ook hen die ons zijn voorgegaan van tijd naar eeuwigheid. (...)

Geef, Heer, dat wij, die willen eten van hetzelfde Brood, leven mogen naar uw Verbond en elkaar niet in de steek laten. Moge onze liefde toenemen in inzicht en fijngevoeligheid, om de weg te kunnen gaan die Jezus ons is voorgegaan.

Daarom vragen wij U, Heer, vorm en beweeg ons – steeds meer – aangevuurd door uw Geest: steek uw levenskracht in onze daden, vandaag en morgen en al onze dagen.

Onze Vader

Gebed om vrede en vredewens

Heer, geef ons de moed om holle woorden en al wat niet echt is achter ons te laten. Geef ons de kracht om wat minder af te breken en wat meer op te bouwen. Geef ons het geloof dat elke vraag van ons door U beantwoord wordt met uw liefde. Dan zal er vrede zijn in ons hart.

Die vrede zij altijd met u. Geven we die vrede ook door aan elkaar.

Gebed

God, door Jezus hebben wij gehoord en ervaren dat uw levenskracht mensen doet leven. Daarom komen wij tot U met alles wat wij in ons leven meemaken. Neem ons bij de hand en doe ons opstaan. Leer ons hoe wij ook voor elkaar bron van leven kunnen zijn. Amen.

Inleiding op de lezingen

God heeft ons, mensen, geschapen voor een onvergankelijk leven. Dat heeft Jezus ons duidelijk gemaakt. Het evangelie vertelt ons hoe Jezus het dochtertje van Jairus bij de hand neemt en doet opstaan. Het is een beeld voor ons allemaal. Wanneer we ons door Hem laten leiden, kunnen we ten volle leven en ook elkaar doen opstaan om te leven.

Eerste lezing Wijsh. 1, 1.13-15; 2, 23-24

Lied

*Heb ik verdriet,
of ergens pijn.
'k Voel me alleen,
of soms heel klein.
Jij helpt me opstaan,
laat me weer geloven
in 't leven zelf.*

Jij helpt me opstaan

*Licht men mij uit,
duwt men mij weg.
Word ik gepest,
krijg ik steeds pech.
Jij helpt me opstaan,
laat me weer geloven
in 't leven zelf.*



Evangelie Mc. 5, 21-43

Homilie

Voorbeden

Wij danken voor alle kinderen die het voorbije jaar gedoopt zijn en wij bidden dat God hun leven mag dragen, zoals een arend zijn jongen draagt op zijn vleugels.

Ik vraag stil, o Heer, blijf bij ons.

Wij danken voor alle kinderen die hun eerste communie deden en wij bidden dat zij Jezus mogen kennen als een goede vriend, die hen wil helpen.

Ik vraag stil, o Heer, blijf bij ons.

Wij danken voor de meisjes en jongens die het vormsel ontvingen en wij bidden dat de kracht van Gods Geest hen mag leiden en sterken in de komende jaren.

Ik vraag stil, o Heer, blijf bij ons.

Wij danken voor de mensen die gehuwd zijn of hun huwelijksjubileum vierden en wij bidden dat hun liefde teken mag zijn van Gods liefdevolle nabijheid in hun leven.

Ik vraag stil, o Heer, blijf bij ons.

Wij danken voor de families die afscheid namen van een dierbare en wij bidden dat God hen helpt om te vertrouwen op verbondenheid over de dood heen.

Ik vraag stil, o Heer, blijf bij ons.

Wij danken voor de mensen die hier regelmatig eucharistie vieren en wij bidden dat ze God hier mogen ontmoeten als goede bron van leven en kracht.

Ik vraag stil, o Heer, blijf bij ons.

Wij danken voor alle mensen die zich ingezet hebben in onze parochie en wij bidden dat hun inzet en hun dienstbaarheid vele mensen gelukkig mag blijven maken.

Ik vraag stil, o Heer, blijf bij ons.

Geloofsbelijdenis

Wij geloven dat God een goede Vader is, die alles gemaakt heeft op aarde en in de lucht, om ons gelukkig te maken.

Wij geloven in de Vader.

Wij geloven dat Jezus onze vriend en broeder is, de zoon van God, die ons leerde hoe wij met liefde elkaar gelukkig kunnen maken.

Wij geloven in Jezus.

Wij geloven dat de Heilige Geest ons helpt om goede en dienstbare mensen te worden.

Wij geloven in de heilige Geest.

Wij geloven dat het goed is om samen te komen en te luisteren, samen te zingen, samen te bidden rond de tafel van de Heer.

Wij geloven in de Kerk.

Wij geloven dat wij na ons leven op aarde, voor altijd zullen verder leven bij de Vader.

Wij geloven in het eeuwig leven.

Offerande

Als de mensen zouden houden van de mensen rondom hen zou de wereld toch heel sterk veranderen.

Houden van elkaar, houden van elkaar...

Gebed over de gaven

God van alle leven,
Gij zijt ons tastbaar nabij in vriendelijke gebaren en opwekkende woorden. Wees nu aanwezig in het breken en delen van dit brood en deze wijn, tekens van uw geliefde Zoon, Jezus. Mogen wij leven vanuit zijn kracht nu en altijd, tot in eeuwigheid. Amen.

Bidden bij brood en wijn van leven

Wij danken U, God, voor mensen die zich arm hebben gemaakt om anderen te verrijken, die hun huis gastvrij hebben gemaakt, om anderen te herbergen.

Wij danken U, God, voor mensen die luisteren naar het leed van anderen, die wonden genezen door pijn te helpen dragen, voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God, voor mensen die rust en stilte brengen, die oog hebben voor kleine dingen, die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God, voor mensen die hongeren naar gerechtigheid, die lijden aan het onrecht dat aan anderen geschiedt.

Wij danken U, God, voor mensen die mild zijn in hun oordeel, die eerbied hebben voor het geheim van alle leven, die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God, voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen, die oprecht zijn in hun woord, die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God, voor alle mensen,